

Fest for Rønhede skov

Af Eigil T. Andersen

Lørdag den 17. juni 2000 festede man ved bålpladsen i Rønhede plantage ved Bedsted i anledning af hundredåret for påbegyndelsen af plantagen. På den idylliske plads ned til Søndergaards dam samledes ca. 225 personer, mest fra Bedsted og omegn, i strålende sol.

Borgerforeningen, Handelsstandsforeningen, Egnshistorisk Forening for Sydthy samt personale fra plantagen var fælles om arrangementet. Det lokale Svankjær kor og Svankjær Sav- og Musikværk underholdt på smukkeste vis og der var også plads til en fællessang, som naturligt nok var »Jeg elsker de grønne lunde«. Der var velkomst ved plantør Eigil Andersen og festtalen for skoven blev holdt af skovrider Ditte Svendsen. Erling Boddum fra Randers, søn af den første opsynsmand i Rønhede, Mads Peter Boddum, fortalte barndomsindringer fra dengang da skoven var ny.

Efter kaffen havde skovens folk arrangeret en rundtur med forskellige »spots«, der viste nogle af de arbejder, der foregår i skoven nu om dage. Der blev fortalt om juletræer og pyntegrønt, plantning for vildtet, hvor der i Rønhede er en demonstrationsplantning med ca. 40 forskellige buske og træer til hvilke arter, der kan opnås tilskud fra jagtfonden til indkøb, hvis man som grundejer eller jæger ønsker at etablere en vildtremise. Turen gik også gennem det indkøbte skovrejsnings areal på ca. 5 ha., tilplantet forår 1996 med mange danske løvtræ-buske og -træer. Det nostalgiske hjørne var repræsenteret med en demonstration af frøsåning og prikling, som det foregik i gamle dage, da der var en stor produktion af skovplanter i Rønhede. Der var også lejlighed til at prøve de gamle skovsave og der vist eksempler på skurvogne gennem tiderne. Under kronerne i bøgeskoven spillede Edvin Nørgaard og Kaj Mogensen smukt på henholdsvis sav og harmonika og i nærheden orienteredes om den

naturvejledning, skoven byder på til bl.a. skoler i omegnen.

Som afslutning på turen blæste jagthornet til samling ved den lille plads ved Skovhus dam, hvor Borgmester N.P. Kaastrup-Hansen plantede et jubilæumstræ, en smuk ægte kastanie.

I det store opstillede telt ved bålpladsen havde Egnshistorisk Forening for Sydthy arrangeret en velbesøgt fotoudstilling samt fund fra stenalderen, som venligst var udlånt af Edel Thing, Hvidbjerg på Thyholm, som er datter af plantagens mangeårige opsynsmand, Jens Skalshøj. Desuden var udstillet fund fra Thorkild (Hornstrup) Nielsen, Ydby, der tidligere har arbejdet i Rønhede planteskole. I teltet solgtes også den nye jubilæumsbog om Rønhede plantage, udgivet af Foreningen med sponsorstøtte fra en stor kreds af omegnens virksomheder. Bogen kan stadig købes hos lokale boghandlere.

Herefter deltog ca. 150 i den afsluttende middag med grillstegt dådyr, rådyrpatéer og tilbehør, som Borgerforeningen havde lagt et stort arbejde i at arrangere. Underholdningen blev her forestået af »Uggis Band« til stor fornøjelse for gæsterne. En god dag i et pragtfuldt vejr og med en fin stemning!



Skovrider Ditte Svendsen holder festtalen. Til højre ses Svankjær Sav- og Musikværk.

Glimt fra jubilæumsfesten i Rønhede Plantage den 17. juni 2000



Foto: Eigil T. Andersen