

Egnshistorisk Forening for Sydthy



Fra besøget på Thisted Museum den 15. juni 1999.

Her på tærsklen til årtusindskiftet kan foreningen se tilbage på et usædvanligt godt år og især 16 gode år i enhver henseende.

Der blev allerede ved starten af Egnshistorisk forening spået, at dens levetid ville blive kortvarig. Hvilket medlemstallet aldrig har antydnet idet udtrykket: ”Sydthy Årbog er altid ventet med glæde hos vore medlemmer”, det siger vist alt. Vore bøger trykkes som regel i 1400 eksemplarer.

Foreningen glæder sig over, at det nye Doveroddecenter er blevet indviet d. 12. juni.

I anledning af Grundlovens 150 års jubilæum afslørede en ny mindesten på Ashøje for afdøde fhv. kirkeminister Vilhelm Fibiger, Øland.

Bestyrelsen kunne gå ind for protesterne imod den planlagte udstykning til boligbebyggelse i det enestående kulturlandskab ved Skårhøjvang, Heltborg kirke og Museet, som ved beplantning og byggeri vil ødelægge vel nok et af Thys smukkeste udsigtssteder. I dag kan udsigten over Limfjorden derfra, ses fra Skyum i nord til Salling og Jegindø i syd.

Det gode samarbejde imellem de 8 lokale foreninger og Museet i Sydthy under titlen

”Kend din egn” på Heltborg Museum fortsatte i vinterhalvåret 1998 /1999 med følgende program:

D. 5. november fortalte Jytte Nielsen, Heltborg Museum om: ”Havet og fjorden omkring Thy” skildret i kunsten.

Tirsdag d. 2. februar fortalte forfatteren Knud Sørensen fra Mors om: ”Landboliv - land og by”.

Tirsdag d. 9. marts var Gordon Albøge, forh. Odense Universitet her for at fortælle om: ”Stednavne i Sydthy”, nutidens stednavne og fortidsminder.

Tirsdag d. 13. april afsluttedes vinterens foredrag med at Knud Holck Andersen fra Thisted fortalte om ”Grundloven” i anledning af de 150 år, den har eksisteret.

Samtlige foredrag har samlet fulde huse.

Foruden ovenstående foredrag havde foreningen i samarbejde med ”Det Thylandske landøkonomiske selskab”, et foredrag på Missionshotellet torsdag d. 18. marts med sognepræst Palle P. Kongensgaard, Grundtvigskirken i Kbh. som fortalte om: ”Mig, dig og demokratiet”, om Grundtvig og grundloven i velfærdssamfundet.

Foreningen havde arrangeret en aftenudflugt til Museet i Thisted tirsdag d. 15. juni, hvor museumspædagog Svend Sørensen viste rundt og fortalte om Museets interessante særudstilling "På tærsklen til Middelalderen". Aftenen sluttede med kaffe på Hotel "Vildsund strand".

Læs nærmere andetsteds om foreningens aftentur til Bedsted kirke torsdag d. 5. august.

Den 30. august var foreningens sognerepræsentanter samlet i det nye Limfjordscenter i Doverodde, hvor de så de mange udstillinger og nød den fine udsigt fra det 43 m. høje tårn.

Vinterhalvåret 1999 / 2000

Foreningen har i samarbejde med Folkeuniversitetet og Gunnar Iversen, arrangeret 2 foredrag hjemme hos Gunnar Iversen og Susanne Tvermoes på "Lunaria" Kunstsamling og i Danas have. Fredag d. 29. og lørdag d. 30. oktober kl. 19.30 til 22.00, i anledning af Middelalderåret 1999 holder Gunnar Iversen følgende foredrag:

"Hvem var det der gjorde Danerne kristne"?
Harald Blåtand, Poppo eller de kelterske
"Kættermunke"?

Vestjyllands apostel. "Danmarks første Helgen".
"Reformationen i Danmark - et statskup".

Desuden fortsætter i 1999 "Kend din egn" foredragene - alle på Heltborg Museum kl. 19.30.

D. 23. september fortalte vildtkonsulent Anton Linnet om: "Landbruget og de vilde dyr i Thy".

D. 12. oktober var det forfatteren Gunnar Iversen, der talte om "Middelalderen" i Thy.

D. 11. november taler lektor Bent Windfeld om: "Folkeviser" fra Thy.

Efter årtusindskiftet

kommer Geolog Jørgen Leth d. 20. januar og fortæller om: "Det forsvundne Thy - istider, havstigninger og jordskælv."

D. 24. februar fortæller meteorolog Jette Poulsen om: "Vejret i Thy".

D. 16. marts beretter arkivar Knud Møller Madsen om: "De gamle Møller i Sydthy", og konsulent Leif Pinholt om: "Nye vindmøller i Sydthy".

D. 13. april afsluttes vinterens 7 foredrag med, at museumspædagog Svend Sørensen fortæller om: "Historien omkring Doverodde" i anledning af Fyrspillenes kommende sommerspil i Doverodde år 2000.

Læs i øvrigt i dagspressen om diverse foredrag og foreningens udflugter i år 2000.

Kilde: Sydthy Årbog 1999, side 118-119.