

Udflugten til Børglum Kloster



Deltagerne samles ved Børglum Kloster, efter kaffen, til rundvisning.

Valdemarsdagen - Flagets dag. Lørdag den 15. juni samledes 61 deltagere til Børglum turen. Der kørtes i 2 busser fra Sydthy kl. 10.30 i tilpas lunt vejr ad de kønne veje i den afvekslende natur mellem hav og fjord.

Blandt andet kørte vi ind over ”Store Vildmose”, hvor vi så de store arealer med kartoffelmarker.

Ved Børglum Klosters cafeteria ventede 4 af den lokale forenings bestyrelsesmedlemmer med Gert Jensen i spidsen med kaffe i den højt beliggende have. Kaffen blev nydt til foreningens eget medbragte brød.

Efter velkomsten orienterede Gert Jensen om hvad vi skulle se og høre om nede i Klosterkirken og gårdens mange bygninger.

Herefter gik vi alle ned til Børglum og inde i den store Klosterkirke lyttedes til Gert Jensens beretning om den gamle kirkes historie helt fra 1100 tallet. Kirkens altertavle er fra klostertiden, der ligesom den øvrige udsmykning næsten ikke kan beskrives, men bør opleves ved et besøg.

Det særskilte dåbssakristi med de mange marmorfigurer er et kapitel for sig selv. Kirkens store orgel fra 1700 tallet lyttede vi til lidt senere på eftermiddagen, da der var bryllup - idet kirken også er sognekirke for hele Børglum sogn.

Taget på kirken er helt nyt, det blev restaureret sidste år og for tiden bliver kirken udvendig

restaureret.

I fløjen til venstre for kirken er de tre etager nu indrettet til museum for slottet. Her er der lejlighed til at se forskellige klædedragter fra de sidste 400 år og meget andet vedrørende klostrets historie helt tilbage i 1200 tallet.

Ligeså sås de gamle hestestalde og karlekamre. I modsatte fløj kunne fortidens gamle køkken med de daværende redskaber, samt vaskehus og rullestue genopleves.

Familien Rotbøll bebor selv den sidste fløj af slottet. Tilbage af godsets jorder er der kun ca. 200 hektar som dyrkes. I dag er der kyllinger overalt i de mange lange stalde.

Fra Børglum kørtes ad snoede veje gennem det naturskønne Han herred til Slettestrand, hvor vi spiste på Sanden Bjergegård, der ligger højt og har en dejlig udsigt over havet som rigtig blev nydt sammen med maden.

Godt mætte med mange nye indtryk var vi vel tilbage i Sydthy igen klokken halv ni om aftenen.

Der er allerede mange opfordringer til atter at arrangere udflugter til andre historiske steder med tilknytning her til Sydthy.

Bestyrelsen/E.M

Kilde: Sydthy Årbog 1996, side 122-123.