

*40 års minde om  
besættelsen og befrielsen  
1940 - 1945*

I Februar måned modtog Egnshistorisk Forening gennem Sydthy Kommune en anmodning, udsendt af Statsministeriet med opfordring til at lave forskellige arrangementer i anledning af 40 års mindet om befrielsesdagene 4. - 5. maj. I bestyrelsen var vi enige om at følge opfordringen.

Det blev besluttet i samarbejde med Sydthy Bibliotek, hvorefter vi ved lån hos mange private fik lavet en alsidig udstilling om disse 5 år, som vistes på Hurup Bibliotek i tiden 29. april til 4. maj, den flyttedes derefter til Naturhøjskolen i Morup Mølle, hvor Jarl Ingerslev deltog med en særudstilling om besættelsens år, han bidrog tillige med en udstilling af våben fra disse år.

5. maj blev foruden udstillingen markeret ved en mindefest på Naturhøjskolen hvortil der var mødt mange gæster, foruden sange og velkomst blev den landsudsendte prolog læst af forstander

Jan Schøler Nielsen, nogle digte om besættelsen blev citeret af to af skolens elever, Kaj Poulsen og Else Hansen, derefter var der underholdning ved Hurup Sangforenings kor under ledelse af Jørgen Andersen.

Efter det fælles kaffebord var det hovedtaleren Jens Kirk fra Thousgård, der i stærke personlige vendinger mindedes og fortalte om sin tid i modstandsbevægelsen og om sin og andre modstandsfolks kamp under besættelsen her i Sydthy.

Et værdigt minde var til ende om disse år og dage, udstillingen flyttedes til Koldby Bibliotek, hvor den vistes i tiden 6. til 12. maj, hvorefter den har indgået i udstillingen på Egnshistorisk Arkivs udstilling sammen med sommerudstillingen. *Elly Mardal.*

Kilde: Sydthy Årbog 1985, side 33.