

# En Auction over Hassing Kirke

Af Elly Mardal



*Hassing kirke, set fra sydøst. (Foto: Danmarks Kirker)*

Hassing kirke er en blytækket romansk kvaderstensbygning. På det romanske alterbord af granitkvadre står en udskåret renæssancetavle fra 1598 opbygget i to stokværk fagdelt ved søjler og med sidevinger, den er dog ændret omkring 1650. Kalken er skænket 1598 af Jens Laursen i Abildgaard. Alterstager fra 1616. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600 tallet har hjørnepilastre og arkadefelter med malerier, emner fra Jesu historie.

I Våbenhuset er indmuret en gravsten over sognepræsten Niels Chr. Lomborg der døde 1689.

Anno 1742 12. januar var kongelig Herredsfoged over Hassing Refs herred Niels Winther af Willerslev og Herredsskriver Jens Sandagaard af Gammelby udi Vestervig Degnebolig for efter Provsten velærværdige og vellærde Hr. Anders Vindings begæring, at holde offentlig auction over Hassing kirke med dens korn og qvægtiende, der efter den nye matricul er ansat for 16 tdr. hartkorn. Det havde været publiceret herom på åbne placater ved kirker og

tinge, hvor det oplystes, at den højeste bydende ville få den tilslagen efter følgende conditioner:

1. Auctionspengene betales til 6 ugersdagen, efter de udgivne Forordninger (love).
2. Den købende betaler selv skødet og de pågående omkostninger.
3. Den købende overtager Kirken og dens indkomster fra sidste nytårsdag.
4. Fra samme tid holdes køberen fri for alle på kirken værende restancer, såvel kongelige som øvrige expencer; derimod svarer køberen fra nytårsdag alt hvad der af kirken bør svares.
5. Holder vedlige alle ornamenten, samt andet nødvendigt kirken tilhørende. Kirken overtages i den stand, som den nu forefindes, undtagen 2 kalkspande, 1 kalktrug, reeb ved klokke og 1 hængelås for loftet, hvilket kirkens forrige ejer har forbeholdt sig. Kirken blev ved auctionen købt, som der står, af velfornemme Svenning Gudichsen på Nørhedegård for 387 rigsdaler.

I 1756 var den gamle kirkebog næsten

udskreven, så på sognepræsten Peder Rynning hans forlangende blev en ny bog på 280 blade bekostet til kirkebog for Hassing sogn.

Dateret 23. december 1756 i Nørhedegård.  
*Gudich Svenningsen.*

I dag den ældste forefundne kirkebog for Hassing sogn. Nedenunder står følgende:

Hassing Kirke og Regnskabsbog (som nu er i Nørhedegård) den tid kongen ejede kirken, viser fra 1631 til 1720.

(Ingen regnskab findes siden, da kirken er solgt).

At præsten i ald den tid for at holde vin og brød, har erholdet (1) 3 tdr. byg eller penge derfor efter capiteltaxten. (2) qvægtiende af sognet, som ovenfor nævnt:

Købte Svenning Gudichsen Kirken for 387 rigsd. i 1742, og samme tid og siden efter fik præsten for vin og brød 3 tdr. byg samt tiende af 1 boel på 1½ tdr. hartk.; som nu efter gjort accord med hr. Jespersen får de 3 rigsd.

Nu atter gjort accord for at undgå trætte, får det samme af bolet, samt af Major Ring, som nu ejer konge og qvægtiende af Villerslev for der at holde vin og brød 5 rigsd.

Dateret i 1780, hvor det nu var sønnen Gudich Svenningsen der havde Hassing Kirke, som dog snart solgtes igen.

Kildeangivelse: Vestervig Amts Auctionsprotokol. Trap Danmark. Uddrag af den gamle Hassing Kirkebog.

Kilde: Sydthy Årbog 1984, side 14-15.