

# Latterlighedens Torv

af Michael Riber Jørgensen



Store Torv omkring tiden for Woels besøg. I cirklen Kong Chr. X-statuen. Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.

Store Torv har gennemgået flere store forandringer i tidens løb, men altid været hjertet i købstaden – på godt og ondt. Ved saneringen i 1930'erne blev købmand Brinkmanns gård, neden for Spangbergs villa, revet ned, hvorved torvet for alvor kom til at leve op til sit navn. Samtidig blev brostenene erstattet af asfalt. Bilerne havde indtaget bybilledet og havde naturligvis brug for et sted at parkere, gerne så centralt som muligt. Mange var dengang utilfredse, men fremskridtet står jo sjældent til at bremse.

Også arkitektoniske ændringer kan give anledning til splid. Da sparekassen fik ny facade, var meningerne om de æstetiske kvaliteter delte. Det samme gjaldt, da Landmandsbanken i 1958 opførte en ny betonkasse på østsiden – og måske allermest i 2007, da selvsamme bygning blev erstattet af J. P. Jacobsen-Centret.

I 1938 besøgte forfatteren Cai M. Woel byen. Det gav anledning til en kronik i Politiken, hvor dette lille provinshul blev hængt ud (længe før nogen havde tænkt på begrebet Udkantsdanmark), og hvor torvet fik følgende svada med på vejen:

»Det latterlige Torv, hvor Stenbroen er som i Kristoffer af Bayerns Dage, og hvor det endnu mere latterlige monument af en forhenværende Monark virkelig kroner Latterlighedens Torv med noget ophøjet – ophøjet Latterlighed. Kunstneren har afbildet Monarken gaaende med mange Aal i Bukserne, han ser ud som han taber dem og ikke tør holde igen og redde Æren, mens det endnu kan lade sig gøre. Men det er jo det udvendige – mest latterligt er det, at netop den Monark findes her, for var der Steder i Riget, hvor denne Guds Udvalgte ikke var vellidt, så var det blandt denne Landsdels Bønder og Byboer. Alligevel fik de Monument.

Disse alt andet end venlige ord affødte adskillige lige så barske gensvar, både fra lokale og andre med kendskab til byen. Sådan en københavnersnude skulle i hvert fald ikke komme her og kritisere vores torv! Uanset hvor meget thistedboerne kan diskutere med hinanden, er det dog en helt anden sag, når folk udefra giver sig til at kritisere os...

## Kilde:

K. H. Andersen, O. Poulsen og F. Skipper: Thisted Købstads Historie, bd. 2 (1998).