

Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø

Året 1984-1985 har været et år uden større begivenheder eller arrangementer i Egnshistorisk Forening.

Den 29. november 1984 holdt cand. mag. Esben Graugaard, Holstebro, foredrag over emnet "Vestjydsk landbrug og industri 1780-1914". Esben Graugaard fortalte om, hvordan man i begyndelsen af 1800-tallet havde en stor eksport af kvæg til Tyskland, og at studene fra Thy og Thyholm var af fin kvalitet. En sådan god stud kostede dengang 30-40 rigsdaler. Endvidere fortalte Esben Graugaard om, hvordan landmændene omkring 1812 flyttede gårdene ud i landsbyerne. Senere i århundredet begyndte landmændene med forskellige bierhverv som fiskeri og uldspinderi, og endelig kom industrialiseringen i form af mejerier, slagterier, jernstøberier m.m.

Provst Berthelsen, Struer, fortalte på et møde den 25. april 1985 erindringer fra sin tid som hjælpepræst hos Kaj Munk i Vedersø Præstegård.

Efter foredraget var der generalforsamling med beretning ved formanden og oplæsning af regnskabet ved kassereren. Anna Fomsgaard og Peter Hebsgaard blev genvalgt til bestyrelsen. Chr. Borre ønskede ikke genvalg, og i hans sted valgtes Henry Madsen, Nr. Hvidbjerg.

Efter generalforsamlingen læste provst Berthelsen op af Kaj Munk's skuespil "Niels Ebbesen".

Egnshistorisk Forenings udflugt tirsdag den 18. juni 1985 gik først til Rom Kirke lidt syd for Lemvig. Formanden G. N. Mundbjerg fortalte om kirkens historie og indretning, og bl.a. så man en gammel syddør med billedkvadre omkring.

Herefter gik turen til Harboøre, hvor Flyvholm Redningsstation blev beset. Her gav kordegn Langer en historisk redegørelse. Han fortalte om drukneulykkerne, ligesom han fremviste mindsten på kirkegården over druknede fiskere. Til sidste kørte man til Sømandshjemmet i Thyborøn for at drikke kaffe, og herefter gik turen med Thyborøn/Agger-færgen tilbage til Thyholm.

Tirsdag den 30. juli 1985 blev den lokale egnstur afviklet. Man mødtes på havnen ved Oddesund, hvor G. N. Mundbjerg fortalte om færgemuligheder mellem Thy og Hardsyssel i ældre tid og videre frem, indtil Oddesundbroen blev bygget. Herefter fik deltagerne lejlighed til at komme ned ved brøklappen, hvor maskineriet blev fremvist af brovagten. Endvidere fortalte G. N. Mundbjerg om de gamle tyske bunkers på stedet, ligesom man hørte lidt om de mange vindmøller, som er opført i området.

Til sidst samledes deltagerne hos Cora og Askov Christoffersen, hvor Poul Møller fortalte om "Rejselivets besværligheder i gamle dage", hvilket man fik et godt og uddybende indblik i. Alt i alt en egnstur, hvorefter man nok må revidere sit syn på området omkring Oddesund som et kedeligt sted, man bare kører forbi i tog eller bil, til et sted, hvor man har fået øjnene op for både den idylliske og den barske naturs skønhed og storhed.

Agnes Andersen, Nørregade I, 7790 Hvidbjerg.

(Kilde: Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Hanherred 1985, side 121-122).