

# Et Begravelsesgilde i gamle Dage.

Ved N. SODBORG.

GAMLE POUL NIELSEN, ØSLØS, eller Poul Post, som hans daglige Kendingsnavn er, blev 80 Aar d. 16. Juli i Aar. Han har været en udmærket Fortæller, men nu er han noget svækket og har ondt ved at samle sine Tanker og faa det sagt. Jeg fandt forleden noget, som han for nogle Aar tilbage skrev til mig, og hvori han fortæller om den første Begravelse, han som Dreng var med til. Det er godt fortalt og giver et godt Tidsbillede. Vi lader nu den gamle Hædersmand selv fortælle:

”Nu vil jeg saa prøve at fortælle om den første Begravelse, jeg kan huske. Jeg var da 10 Aar, og Begravelsen var i Vesløs i min Farbroders Gaard, dér hvor nu Martin Larsen bor. Om Tirsdagen kom Jens Norre og skulde hilse fra Niels Lyng og Kone, om vi vilde være saa venlige at komme Fredag Formiddag Kl. 10 og spise Frokost og saa følge den gamle Else til hendes Grav. Den gamle Jens Norre var Jordemoderens Mand i Vesløs; da han kom ind i Dagligstuen, stod han ret ved Døren, til han fik sagt sit Ærinde. Han var iført en lang Frakke, der gik omtrent ned til Fødderne og havde 6 Knapper paa Bagen og 3 til 4 ved hvert Haandlede og tillige en Masse foran, desuden havde han en meget høj Hat paa med sort Flor om. Da han nu havde sagt sit Ærinde, tog han Hatten af og satte sig ned. Saa kom min Farbroder med Karaflen og sagde: Skaal, og Jens Norre sagde: Ta-Ta-Tak (han stammede nemlig), og saa fik han en Dram og en Slurk Øl af en Kavs med to Ører ved. Saa sagde Jens: ”Ja, saa vil I staa mig Buddet til og saa Fo-fo-val”.

Onsdag Morgen blev jeg og en Søster sendt til Vesløs med Sending, som bestod af 1 And, 2 Høns og 4 a 5 Pund Smør i en Krukke, og der var sat et Kors i Smørret, for saa kunde ingen forhekse det under vor Vandring, desuden var der ogsaa 10 à 12 Tællelys, næsten saa tykke som en Tøjrepæl. Vi fik Ordre til at sige, at Fløden kom de selv med paa Fredag. Vi fik saa et Stykke Kage, som var lavet af kogte Kartofler med lidt Puddersukker i, og det smagte godt og var bagt i en Pande og var hjerteformet, og saa fik vi ogsaa et Glas Øl, som var saa sødt som Sirup. Torsdag blev Seletøjet smurt i gammelt Ister, og Vognen blev vasket, det var nemlig en Arbejdsvogn, som der saa blev sat grønne Havfjæl’ (Sidestykker) og 2 Agestole paa.

Fredag Morgen Kl. 9 kørte vi saa til Vesløs, og da vi kom i Gaarden, mødte Jens Norre og bød Velkommen, og da vi kom ind i Gangen, blev vi modtaget med en Dram og en Kage, som kaldtes Brændevinsbrød, den havde en Størrelse som en Specie og havde et Hul i Midten, lavet med et Fingerbøl, og derefter et Krus godt Øl. Saasart der var saa mange Mennesker, at Storstuen og Sovekammeret kunde blive fyldt, blev vi sat til Bords. Degnen sad ved den øverste Ende ved Siden af Bordet, og saa kom Pastoren og Frue, de sad jo for Bordenden, og de, der var nærmest i Familie med den afdøde, derefter fra oven og nedefter. Bordet var dækket med et Kødmdadsfad, som bestod af et Faarelaar, en Rullepølse og Medisterpølse og et stort Stykke kogt Flæsk, to halve Oste laa paa Bordet, desuden en Masse Smør, flere Krus Øl, og af disse kolde Retter skulde enhver selv skære for. Derefter kom Frikasé, Kalvekød med Sauce, og saa fik Jens Norre noget at bestille. Præsten og Degnen skulde jo klinke, og saadant gik det hele Forsamlingen igennem. Naar saa vi var færdige med at spise, saa næste Hold. Da alle havde spist, blev Liget sunget ud, og saa kørtes der til Kirken. Nu kunde Jens Norre faa lidt at spise og en bette Dram eller to.

Da vi kom fra Kirke, var der dækket Bord i alle tre Stuer, og saa begyndte Degnen med Bordbøn, og saa blev der spist kogt Torsk, fersk Suppe og Steg og Dramme til, og tilsidst Tærte og et Glas Vin, og da var der mange af Mændene, der havde faaet røde Kinder, og Samtalen gik livlig. Saa blev der taget af Bordet, og derefter begyndte Kortspillet, om Penge naturligvis; Kvinderne spillede Brus eller Drovkryel. Ud paa Natten serveredes Kaffe i stor Stil, og hen mod Morgenstunden blev der dækket til Spisning, kold Spise med Drammer. Nu var det næsten Dag, og nogle gik ud i den friske Luft, andre gik med Naboerne hjem og fik en lille Søvn. Alle skulde møde igen til Middag; da fik vi Vilbro (Blodsuppe) og Kød, og Kl. 2-3 fik alle Kaffe med Tilbehør, baade Brød og Snaps. Kl. 4 skulde vi og andre køre hjem. Jens Norre gik ude i Gaarden med Karaflen, og alle skulde have en Rejsedram. Dagen derefter skulde Naboerne saa spise til Middag der, men det var vi ikke med til, og jeg synes egentlig ogsaa, at vi havde faaet nok.”

(Historisk Årbog for Thisted amt 1940, side 389-392)