

## Det gamle Rettersted ved Thisted

Konduktør A. C. Svalgaard meddelte mig, at Smed Fredskild, Thisted, havde fortalt ham, at der ved Gravning af Blegger paa den gamle Dyrskueplads øst for Thisted for c. 50 Aar siden blev fundet et Skelet. Ved at efterse Kirkebøgerne kom man den Gang til det Resultat, at Skelettet var af en i det 18. Aarh. henrettet Handskemager, som havde myrdet to enligt boende Vævepiger i Nørregade. Det var Smed Fredskilds Fader, som gjorde ovennævnte Fund. Ved at gennemse Thisted Amts Avis findes for 31. Marts 1873 følgende:

”Ved Arbejdet i Kalkbruddet østen for Byen stødte nogle Arbejdere i Fredags paa en tildels hensmuldret Ligkiste, der befandt sig i Toppen paa en af Kalkbakkerne i nogle Fods Dybde og viste sig at indeholde et fuldstændigt mandligt Skelet.

Da Stedet fra gammel Tid skal have Navnet Galgebakken, er det sandsynligt, at Skelettet i sin Tid har tilhørt en henrettet, maaske hængt Forbryder.”

Tingbogen meddeler, at den 13. Juni 1735 fandtes myrdede i Nørregade Maren Jensdatter

Vandet og hendes Søster Ane Jensdatter. Mistanken faldt straks paa en fordægtig Person, Handskemagersvend Just Jensen Dähler, der havde sit Tilhold hos Peter Skomager paa ”Knakken”. Efter mange Udflugter og Benægtelser bekendte han at have forøvet Drabet for at skaffe sig Penge. Udbyttet beløb sig til 20 Mark, ”men da han havde haft sin Haand paa de myrdedes øvrige Pengemidler, var hans Sind ganske afvendt fra at røre ved disse”.

Endskønt jeg ikke har kunnet finde nærmere Oplysning om hans Straf, er det sikkert uden Tvivl, at han er blevet dømt til Døden.

Hvorvidt nu det i 1873 gjorte Skeletfund kan sættes i Forbindelse med ham skal lades være usagt, men hele Sagen har den Interesse, at Retterstedet ved Thisted har været, hvad tidligere ad anden Vej ogsaa er antaget, paa Østerbakken. Pladsen er nu aldeles bortgravet og Stedet har været, omtrent hvor nu Coopmanns Svineslagteri findes.

*P. L. Hald*

(Historisk Årbog for Thisted amt 1926, side 216)