

HISTORIEN I BILLEDET

Begyndelsen til en mole ...

Af **Orla Poulsen**
Lokalhistorisk Arkiv
for Thisted Kommune

VORUPØR: Molen i Vorupør trænger til vedligeholdelse. Men hvem skal betale de 17 mio. kr., det vil koste? "Det vil vi godt", lyder det fra staten, der ejer molen. Men på betingelse af, at kommunen selv påtager sig den fremtidige vedligeholdelse af molen.

Enden på den sag kunne blive det sidste punktum i statens engagement i "Vestkystspørgsmålet", som det hed i forgangne tider - dengang, udvikling af fiskeriet på Vestkysten var det bedste bud på egnsudvikling - læmoler var et godt bud på egnsudviklingsstøtte.

Tre havne på striben

Vi går lidt tilbage i tiden til dengang, der blev lagt lokalt politisk pres på Rigsdagen for at få bygget havn og moler på Thykysten. Året er 1892, vi er midt valgkampen op til folketingsvalget 20. april. Kandidaterne er kap-

tajn Jagd (ham med Sjørring Sø og Egebaksande) og redaktør Aaberg (ham med venstreavisen og en vej i Thisted's østby). D'herrer tørner sammen ved tre vælgermøder i Snedsted, Klitmøller og Thisted. Jagd slås for at genvinde sin plads i Folketinget. Aaberg er Venstres udfordrer.

På Klitmøller Kro kritiserer værten Otto Hausgaard (ham, der vist nok er i familie med Niels) sin partifælle for at være alt for passiv i bestræbelserne på at få bygget en havn på Vestkysten:

"Det er en fejl af kaptajn Jagd, når han står så fremmed overfor havnespørgsmålet, som tilfældet er. Han er en 30-40 år tilbage i tiden. Der har nu været udsendt tre kommissioner til undersøgelse af denne sag, så der må dog foreligge noget. Når kaptajn Jagd intet ved og ikke tror, der kan udrettes noget, da viser det kun, at han ikke har fulgt med, som det var hans pligt", lød det fra Otto Hausgaard.



DE FØRSTE læs trilles ud i havet. Arbejdet med Hansted-molen er i gang.

Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune



UNDER ARBEJDET ved Vorupør skete en trist ulykke. Arbejdsformand Jens Jensen blev 1. november 1910 revet ud i havet og druknede. To fiskere, Hans Josephsen og Mads Kiel, druknede under forsøget på at redde ham.

Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

Jagd imødegik kritikken ved at fremhæve, at han flere gange var gået forrest i bestræbelserne på at indsamle midler til forulykkede fiskeres enker, og at han i øvrigt plejede at udrette mere, end han lovede! Jagd lovede vælgerne, at han ville gøre, hvad han kunne for at skaffe både Hansted, Klitmøller og Stenbjerg en havn. Men selv om Jagd blev valgt, førte det ikke til anlæggelsen af tre havne langs Thykysten. Året efter døde han.

Kran blev stående

Efter årtiers debat vedtog

Rigsdagen i 1903 at bygge en havn ved Skagen! Thy måtte nøjes med læmoler ved Vorupør og Hanstholm.

Arbejdet blev overdraget til firmaerne F.V. Blom og J. Saabye & Co., der gik i gang med at støbe betonblokke på indtil 20 tons, og de blev indbyrdes forbundet og sammenstøbt i store betonkasser, der vejede fra 300 til 750 tons. Betonkasserne havde molens bredde. Blokkene blev udlagt af en kæmpe-mæssig 100 tons Titan-kran, som efter arbejdet var tilendebragt, blev stående ved molen i Hansted helt frem til 1930, hvor efter den blev solgt som gammelt jern.

I Hansted begyndte byggeriet af molen i april 1904 med anlæggelsen af Mole-

vej. Den første betonkasse blev udlagt 15. april 1905. Midt på sommeren blev arbejdet med molen i Hansted stillet i bero - og materiellet blev flyttet til Vorupør, hvor forarbejderne til molen begyndte i oktober 1904 - og selve molebyggeriet blev på-

begyndt i foråret 1905. Som følge af uroligt vejr blev den første betonkasse først udsat efter 15. juli.

I 1909 stod molen i Vorupør færdig, og foråret 1910 tog man igen fat ved Hansted, hvor molen blev færdig i 1913.



DEN STORE kran, der blev benyttet til molebyggeriet, blev stående helt frem til 1930, hvor den blev solgt som gammelt jern.

Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune



MATERIALET til molebyggeriet måtte majsommeligt slæbes fra Thisted på hestevogne. Man forsøgte at spænde en stor dampvogn for et vogntog, men den kørte hurtigt fast i de dårlige veje.

Foto: Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune

» Efter årtiers debat vedtog Rigsdagen i 1903 at bygge en havn ved Skagen! Thy måtte nøjes med læmoler ved Vorupør og Hanstholm

FAKTA

HISTORIEN I BILLEDET – BILLEDET I HISTORIEN

- Har du gamle film eller fotografier? Så er Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune interesseret.
- Arkivet opfordrer derfor sammen med Thisted Dagblad thyboer og hannæsboer til at kigge efter i skuffer og andre gemmer efter spændende lokalhistorisk materiale.
- Billeder og film kan indleveres til Lokalhistorisk Arkiv både i Hurup på biblioteket og i Thisted i J.P. Jacobsens hus.
- Arkivet scanner de gamle billeder ind og kan også sagtens bruge billeder, man selv har scannet ind i ordentlig teknisk kvalitet.
- Rubrikken "Historien i billedet" optræder jævnligt i Thisted Dagblad i håbet om, at det øger billedbidragene til Lokalhistorisk Arkiv.