

Sommerudflugten

Lørdag eftermiddag den 2. september 1967 foregik den årlige udflugt sammen med Turistforeningen. En voldsom regnbyge ved starten fra Thisted var årsag til, at tilslutningen blev lidt mindre end anmeldt. Men turen, der denne gang gik til Mors og Hannæs via Fæggesund, blev alligevel gennemført og vellykket. Det blev tørvejr, og på sidste del af turen skinnede solen.

Først kørtes til Dragstrup kirke på Mors. Her bød redaktør J. J. Lustrup, Thisted, på de 2 indbydende foreningers vegne velkommen og gav - efter at en salme var sunget - en række oplysninger om den nyligt restaurerede kirke.

Dragstrup kirke ligger i udkanten af en plantage, den er fra den romanske tid, men har fået tilføjet et våbenhus for omkring hundrede år siden. I murene ses adskillige stenhuggerfelter. Kirkens største seværdighed er kalkmalerier fra 1500-tallet. Dem gav redaktør E. Lau Jørgensen, Morsø Folkeblad, nærmere oplysning om.

Uden for kirken findes en helligkilde, kaldet Marie

Magdalene kilde. Til den kom morsingboere tidligere, når de havde svage øjne, der skulle bades. Kilden er nu omfattet af en stensat brønd.

Med planteskoleejer P. C. O. Nørgaard, Sundby Mors, som leder gik turen videre gennem Ø. Jølby, Galtrup, Tøving, Alsted, Sdr. Draaby, Jørsby og Ejerslev til Fæggeklit og Fæggesund Kro, hvor der blev drukket kaffe.

Redaktør Lustrup hilste fra Historisk Samfunds formand, skoleinspektør Riis-Olesen, Vestervig, der p. gr. af sygdom ikke kunne være med i år, og endvidere talte lærer Chr. Søndergaard, Thisted, som i næsten 45 år var lærer og kirkesanger i Flade, tidl. skolebestyrerinde i København, cand. mag. Marie Kaspersen, Tømmerby, fisker Holger Larsen, Thisted, med flere.

Sidste etape af turen foregik med færge til Hannæs og videre via Vesløs, Østerild, Hillerslev tilbage til Thisted. Deltagerne var enige om, at der var en dejlig tur, som havde fortjent langt større tilslutning.

(Kilde: Historisk Årbog for Thisted amt 1967, side 463).